

De Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland wil een bijbelgetrouwe en gastvrije gemeente zijn.

De doelen van de gemeente zijn gebaseerd op en geïnspireerd door de Bijbel. Ze komen voort uit het verlangen om als gemeente een helder getuigenis naar de omgeving te zijn. Deze doelen zijn:

- God liefhebben boven alles
- Je naaste liefhebben als jezelf
- Groeien naar geestelijke volwassenheid
- Gods getuige zijn

Wilt u onze samenkomsten bijwonen, dan bent u van harte welkom!

Gebouw 'Maranatha'

Mattenbies 1

Nieuw-lekkerland

Samenkomst iedere zondag om 13:30 uur

Voor meer informatie:

E-mail : info@vbgnl.nl

Internet : www.vbgnl.nl



De doop

De doop

Introductie

Fijn dat je geïnteresseerd bent in de doop, misschien omdat je jezelf wilt laten dopen of omdat iemand in je omgeving besloten heeft zich te laten dopen. In deze brochure vertellen we graag wat meer over de achtergrond en betekenis van de doop, en over de praktische zaken rond het dopen in onze gemeente.

Achtergrond van de doop

In de geschiedenis van het volk Israël was de doop al bekend. Het werd gebruikt als ritueel voor innerlijke reiniging en je kon er meerdere keren in je leven gebruik van maken. De doop vond plaats door onderdompeling. Johannes de Doper heeft in het Nieuwe Testament dezelfde benadering, maar roept ook op tot bekering van het hart. Niet de uiterlijke reiniging is belangrijk, maar de innerlijke.

De opdracht om te dopen is door de Here Jezus gegeven. Hij zei: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.' (Matt. 28: 19-20) De praktijk van de eerste christengemeenten (tot ongeveer het jaar 320) was de doop door onderdompeling, op basis van geloof. Oftewel, je komt eerst tot geloof, wat je door middel van een getuigenis belijdt, en laat je daarna dopen. Zo willen we er als gemeente nog steeds mee omgaan.

Wat betekent de doop?

Het is goed om te onderscheiden dat de doop slechts een uiterlijke bevestiging is van wat er innerlijk is gebeurd. Als je tot geloof bent gekomen, mag je zeker weten dat je een kind van God bent geworden en dat je de Heilige Geest hebt gekregen als bewijs daarvan. De doop voegt daar helemaal niets aan toe.

Met de doop laat je echter openlijk zien, zowel aan mensen als aan de geestelijke wereld, dat je niet meer voor jezelf wilt leven, maar voor God. Je maakt kenbaar aan je omgeving dat je in een nieuw leven met Jezus verder wilt gaan en met een zuiver geweten wilt leven (1 Petr. 3: 21).

De doop is het met Christus begraven van het oude leven en het opstaan in een nieuw leven. Bij een begrafenis verdwijnt het lichaam geheel onder de grond. Zo gaat het ook bij de doop; het lichaam gaat geheel onder water. De doop is ook het 'bekleden met Christus': "Want u allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed." (Gal. 3: 27)

Voor wie is de doop?

Voor wie gelooft in Jezus Christus als zijn redder en Heer!

Als je je wilt laten dopen, is dat een stap in gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus, zoals die in Matteüs 28 staat. Niemand anders kan die keuze voor je maken; dat moet je zelf doen. Deze stap vraagt een weloverwogen verstandelijke beslissing. Daarom hanteren we als indicatie een minimum leeftijdsgrens van 15 jaar.

Hoe gaat dopen in zijn werk?

Als je gedoopt wilt worden, kun je dit bekend maken bij één van de oudsten. Zij kunnen je verdere informatie geven over de praktische invulling en willen graag met je praten over de keuze die je hebt gemaakt.

Er wordt voorafgaand aan de doopdienst een avond georganiseerd waarin de inhoud van de doop nog eens nader wordt uitgelegd. Dit is tevens een goede gelegenheid om vragen te stellen; dit kun je zelf doen of andere geïnteresseerden die wel eens willen weten waarom je deze stap gaat zetten.

De doop wordt praktisch gemaakt in het volledig onderdompelen van de gelovige. Meestal doen we dit in de rivier de Lek. In geval van slechte weersomstandigheden maken we ook wel gebruik van een kerkgebouw. Nadat je bent gedoopt, bidden we om Gods zegen over je.