

De Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland wil een bijbelgetrouwe en gastvrije gemeente zijn.

De doelen van de gemeente zijn gebaseerd op en geïnspireerd door de Bijbel. Ze komen voort uit het verlangen om als gemeente een helder getuigenis naar de omgeving te zijn. Deze doelen zijn:

- God liefhebben boven alles
- Je naaste liefhebben als jezelf
- Groeien naar geestelijke volwassenheid
- Gods getuige zijn

Wilt u onze samenkomsten bijwonen, dan bent u van harte welkom!

Gebouw 'Maranatha'

Mattenbies 1

Nieuw-lekkerland

Samenkomst iedere zondag om 13:30 uur

Voor meer informatie:

E-mail : info@vbgnl.nl

Internet : www.vbgnl.nl



Fundamentenkring

harte uitgenodigd! Geef je dan op bij één van de oudsten of stuur een email naar oudsten@vbgnl.nl.

Fundamentenkring

Introductie

De Fundamentenkring is in de eerste plaats bedoeld voor jonggelovigen, mensen die zoekende zijn en mensen die het verlangen hebben om meer van God en zijn woord te leren. De kring is zeker ook nuttig en leerzaam voor mensen die al wat langer geloven. In deze brochure vertellen we graag wat meer over wat deze kring inhoudt en welke onderwerpen aan bod komen.

Wat is de Fundamentenkring?

Het is nuttig en leerzaam, omdat we met elkaar, aan de hand van Gods woord, nadenken over de belangrijkste aspecten van het christelijk geloof. Het is een zegen om met elkaar stil te staan en te ontdekken dat we zekerheid van onze redding mogen hebben en mogen weten wie we in Christus zijn. Ook ontdekken we wat bekering, rechtvaardiging, heiligmaking en wedergeboorte zijn. We leren wat de doop betekent en welk werk de Heilige Geest in gelovigen kan en wil doen. Ook staan we stil bij hoe belangrijk stille tijd is om een relatie te onderhouden met onze Hemelse Vader en welke zegen dat geeft. Daarnaast hebben we het over wat God van ons verwacht en hoe we zijn stem kunnen verstaan.

Als leiding van de gemeente willen we dit stuk onderwijs onder de aandacht brengen, omdat het belangrijk is om geestelijk te groeien en te weten wat God van ons vraagt. De fundamentenkring wordt normaliter bij één van de gemeenteleden (bijv. een deelnemer) aan huis gehouden.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Samen met een gespreksleider zullen we de volgende onderwerpen bespreken:

- De zekerheid van verlossing
- Jezus Christus, het fundament
- Bekering, rechtvaardiging, heiligmaking, wedergeboorte
- De Heilige Geest
- De doop
- Gebed (stille tijd, ontwikkeling van gebedsleven)
- Het leven als christen (getuige zijn, rentmeesterschap, gemeente)
- Wat verwacht God van jou? (Gods wil leren kennen, gehoorzaamheid, beproeving)

Deze kring vormt ook een goede gelegenheid om met andere mensen in contact te komen, zodat je samen kunt bouwen aan je geloof.

Als je na het volgen van deze kring de beslissing neemt om met deze gemeente op te gaan trekken, kun je dit laten weten aan de gespreksleider. Het verlangen dat we graag willen aanwakkeren, is dat we een gemeente vormen met mensen die samen gemeente willen zijn, om zo God te dienen en samen te groeien in geloof.

Wat is de duur van de fundamentenkring?

De fundamentenkring bestaat uit circa acht avonden die in een periode van ongeveer drie maanden worden gegeven. Wil jij ook deelnemen aan de fundamentenkring? Je bent van