

De Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland wil een bijbelgetrouwe en gastvrije gemeente zijn.

De doelen van de gemeente zijn gebaseerd op en geïnspireerd door de Bijbel. Ze komen voort uit het verlangen om als gemeente een helder getuigenis naar de omgeving te zijn. Deze doelen zijn:

- God liefhebben boven alles
- Je naaste liefhebben als jezelf
- Groeien naar geestelijke volwassenheid
- Gods getuige zijn

Wilt u onze samenkomsten bijwonen, dan bent u van harte welkom!

Gebouw 'Maranatha'

Mattenbies 1

Nieuw-lekkerland

Samenkomst iedere zondag om 13:30 uur

**Voor meer informatie:**

E-mail : [info@vbgnl.nl](mailto:info@vbgnl.nl)

Internet : [www.vbgnl.nl](http://www.vbgnl.nl)



**Aansluiten bij de  
gemeente**

## **Aansluiten bij de gemeente**

### **Introductie**

Fijn dat je meer wilt weten over het aansluiten bij de Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland. In deze brochure vertellen we je meer over wat aansluiten inhoudt, wat de Bijbel hierover zegt en over de praktische zaken rondom aansluiting.

### **Wat houdt 'aansluiten' in?**

De gemeente is geen vereniging. We worden niet lid van de gemeente zoals we lid worden van een sportvereniging of vakbond. De gemeente is niet zomaar een organisatie, maar een organisme (levend wezen). Paulus vergelijkt de christelijke gemeenschap dan ook met een lichaam: "U bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit." (1 Kor. 12: 27)

Lid worden betekent dat iemand zich aansluit bij een lokale gemeente, omdat hij zich opgenomen weet in de gemeenschap en daarom al bewust deel uitmaakt van het organisme. Men verklaart openlijk medeverantwoordelijkheid te willen dragen voor het welzijn van de gemeenschap. Wie lid wil worden, zal eerst goed kennis moeten nemen van wat de gemeente belijdt en gelooft. Trouw aanwezig zijn in de samenkomsten, zich inzetten voor de gemeente en financieel bijdragen in de onkosten, zijn een aantal zaken die aansluiting met zich mee brengt.

### **Waar lezen we in de Bijbel over aansluiten bij een gemeente?**

De apostel Paulus zegt dat we deel van elkaar zijn (1 Kor. 12: 25). We hangen dus niet als los zand aan elkaar, maar we horen als de leden van een lichaam bij elkaar. Lidmaatschap plaatsen we in dit Bijbelse verband. Wie lid wordt van de gemeente belijdt daarmee een betrokken lid van het lichaam te zijn en erkent ten volle wat de Bijbel zegt over het 'lid zijn'.

Verder voeren we het beeld van een kudde aan. De Here Jezus vergelijkt de gemeente met schapen die de stem van de herder kennen. De herder 'roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten' (Joh. 10: 3). De namen van hen die met ons als gemeente optrekken, zijn niet alleen bij God bekend, maar ook bij de oudsten. Zij zijn immers herders van de kudde. Elke gemeente heeft een ledenlijst en niemand kan zijn naam daar onbedachtzaam opzetten. Je moet immers wel schaap van de Goede Herder zijn, trouw achter Hem aan gaan en honkvast willen zijn.

### **Wie kan aansluiten?**

De voorwaarden om aan te sluiten bij de gemeente zijn voor de hand liggend. Ieder die de Here Jezus als Verlosser heeft leren kennen, blijkt geeft van trouw in het navolgen van Hem en de geloofsstandpunten van de gemeente onderschrijft, kan tot de gemeente toetreden. Ook verwachten we van mensen die zich aansluiten bij de gemeente dat ze de kennismakingskring volgen of reeds hebben gevolgd. Tijdens de kennismakingskring wordt informatie gegeven over waar de gemeente voor staat en welke theologische uitgangspunten de gemeente heeft.

### **Hoe gaat het aansluiten in zijn werk?**

De aansluiting van een nieuw lid is voor zowel hem persoonlijk als voor de gemeente van belang. Als iemand te kennen heeft gegeven lid te willen worden, wordt hij door enkele van de oudsten bezocht. Tijdens een dienst stelt een oudste het gezin of het individu voor aan de gemeente en wordt er gebeden. Na afloop van de dienst is het de gewoonte dat het nieuwe lid door de gemeente met een handdruk welkom wordt geheten.

Met deze brochure hopen we je enige duidelijkheid over toetreding tot de gemeente te hebben gegeven. Neem gerust contact op met één van de oudsten als je meer informatie wilt. We willen je graag helpen bij je overwegingen. Wil je lid worden, dan kun je dit het beste aan één van de oudsten van de gemeente doorgeven. We zien natuurlijk graag dat je je aansluit!